

Werkblad 14.1 – Ontdek je talent

OPDRACHTEN

1. Talenten zijn dingen waar je goed in bent. Wat zijn jouw talenten? Kruis hieronder aan waar jij goed in bent. Als jouw talent er niet bij staat, mag je dat erbij schrijven.
2. Vraag je ouders of verzorgers om hun talenten aan te kruisen, met een andere kleur pen.
3. Bespreek samen het resultaat. Hebben jullie dezelfde talenten, of juist niet?

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> verhalen vertellen | <input type="checkbox"/> tekenen | <input type="checkbox"/> met mensen omgaan |
| <input type="checkbox"/> muziek maken | <input type="checkbox"/> knutselen | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> dingen uitleggen | <input type="checkbox"/> schilderen | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> goed luisteren | <input type="checkbox"/> verhalen bedenken | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> sporten | <input type="checkbox"/> met geld omgaan | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> iemand troosten | <input type="checkbox"/> computeren | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> zingen | <input type="checkbox"/> opruimen | <input type="checkbox"/> _____ |

Vergeet niet om je blad mee te nemen naar de bijeenkomst!

Werkblad 14.2 – Saul van Tarsus

Saul van Tarsus

Saul van Tarsus gaat op reis,
klein van stuk en eigenwijs.
Hij tracht mensen op te sporen
die bij de beweging horen.
Wie een vriend van Jezus is,
komt in de gevangenis.

Saul van Tarsus jaagt maar door,
als een vos volgt hij elk spoor.
Wie kan vluchten voor zijn handen
zoekt zijn heil in vreemde landen.
Saul van Tarsus wordt niet moe,
hij gaat naar Damascus toe.

Saul van Tarsus is op pad,
hij is niet ver van de stad,
als een vuur, een licht van boven,
al Sauls plannen komen doven.
En een stem klinkt van dichtbij:
Waarom, Saul, vervolg je mij?

Saul van Tarsus is verblind
en men leidt hem als een kind.
De vervolger is verslagen
hulpeloos is hij drie dagen.
Totdat Ananias komt;
hij maakt Saulus weer gezond.

Saul die dreiging sloeg en moord,
wordt gedoopt, van nu aan hoort
Saul bij Jezus' volgelingen,
omgekeerd zijn alle dingen!
Saul, al heeft hij zich vergist,
weet voorgoed wie Jezus is!

Bron: Lam, H. en Burg, W. ter (1999).
Alles wordt nieuw. Nijkerk: Callenbach.